



Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den-Haag

Contactpersoon
www.defensie.nl

*Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden*

Datum
17 augustus 2021

Onze referentie
BS2020017954

Datum 17 augustus 2021
Betreft Situatie Afghanistan

Beste veteraan,

Ongeloof, moedeloosheid, maar ook woede en verdriet. De verovering van Afghanistan door de Taliban roept bij ons allemaal een achtbaan aan emoties op. De afgelopen week bracht zowat iedere minuut een nieuwe ontwikkeling en het nieuws werd steeds slechter. Provincie na provincie viel, stad na stad. Eergisteren is zelfs de hoofdstad Kabul ingenomen. Ook nu volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en is de situatie fragiel en onzeker.

De snelle opmars van de Taliban is een pijnlijke afsluiting van onze inzet in Afghanistan. De situatie is des te gevoeliger omdat jij je als veteraan je tijdens je missie met ziel en zaligheid hebt ingezet om de Afghanen te helpen hun land weer op te bouwen. Dat scheidt een band met het land en de inwoners.

Je hebt gevochten en gebouwd, getraind en geadviseerd. Er zijn collega's gesneuveld en gewond geraakt. We hebben veel weten te bereiken. De afgelopen maanden waren er al zorgen over de veiligheidssituatie en een realistische blik leert dat de geboekte resultaten niet onomkeerbaar blijken. Voor veteranen en nabestaanden kan dat schokkend zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat je denkt: "Was het dan allemaal voor niets? Hebben we daarvoor gevochten, mensen opgeleid en getraind?". De een zal volmondig 'ja' zeggen, terwijl een ander nog altijd de meerwaarde van zijn of haar missie ziet. Het is dan ook een vraag die ieder voor zich moet beantwoorden.

We hebben alles gegeven waar we toe in staat waren, maar het is waar, onder de streep is gebeurd wat niet de bedoeling was: de Taliban weer terug aan de macht. Militairen, diplomaten, ontwikkelingswerkers en politie hebben gezamenlijk veel geïnvesteerd. In de opbouw van instituties, het trainen van leger en politie. De situatie in Afghanistan is een hard gelag. Vooral voor de Afghaanse burgers die al lange tijd snakken naar vrede en stabiliteit.

Een veteraan kan het moeilijk hebben bij het zien van de beelden uit Afghanistan. Nauwelijks geheelde wonden worden opengereten en emoties kunnen de kop opsteken. Blijf daar niet mee rondlopen! Praat met je oud-collega's of neem contact op met het Veteraneninstituut (088-3340000 en info@veteranenloket.nl). Kijk om naar oud-collega's van wie je denkt dat ze extra steun kunnen gebruiken. Laat negatieve gevoelens niet onbesproken, praten is goed, praten helpt.

Datum
17 augustus 2021
Onze referentie
BS2020017954

DE MINISTER VAN DEFENSIE

DE COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN



Ank Bijleveld-Schouten



Generaal Onno Eichelsheim